

ΝικοΤείνη:

Νίκος Παπαγεωργίου (λάφτα, ταμπούρ)
Ασινέθ Φωτεινή Κοκκάλα (κανονάκι, τσέλο).

Προερχόμενοι από την Ελλάδα και ζώντας στην Πόλη παίζουμε και τραγουδάμε μουσικές που αγαπάμε από την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ιστορία μας άρχισε το 2019, όταν ξεκινήσαμε να βρισκόμαστε και να μελετάμε μουσική. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας όντας αποκλεισμένοι από οποιαδήποτε δραστηριότητα, αποφασίσαμε να μοιραζόμαστε την μουσική μας κάθε Δευτέρα από το κανάλι μας στο YouTube. Τα βίντεο αυτά, με τη χρήση απλών τεχνικών μέσων (κινητό τηλέφωνο), ουσιαστικά είναι μια πρόταση απλότητας και αμεσότητας που μας χαρακτηρίζει. Έτσι, για τουλάχιστον δύο χρόνια μέσα από την αδιάκοπη παρουσία μας, διατηρήσαμε την επαφή με το κοινό μας.

Το ρεπερτόριο που προσεγγίζουμε είναι ως επί το πλείστον τροπικές λόγιες ή λαϊκές μουσικές παραδόσεις από διαφορετικές περιόδους και περιοχές κυρίως της Ελλάδας και της Τουρκίας. Συχνά καταπιανόμαστε και με νεότερες συνθέσεις που αγαπάμε και μας ταιριάζουν. Το ταξίδι μας αυτό μας οδήγησε στην ανάγκη για μία νέα ενότητα (NikoTeini & friends) όπου συμπράττουμε με μουσικούς που εκτιμούμε και φιλοξενούμε στο κανάλι μας (όπως Αντώνης Απέργης, Απόστολος Σιδέρης, İsmail İlğün, Alexia Mouza, Efren Lopez κ.α).

Η τελευταία μας ενότητα (NikoTeini & composers) είναι μια πρόσκληση-πρόκληση σε υφολογικά διαφορετικούς μουσικούς και συνθέτες, να γράψουν μουσική με αφορμή το ντουέτο μας, δημιουργώντας έτσι μια νέα διάδραση.

Ερχόμενοι στην Αυστραλία θα έχουμε την χαρά να συμπράξουμε με τη χορωδία Μέλισμα υπό την καθοδήγηση του αγαπημένου μας Δημήτρη Κουμπαρούλη.